

היום ד' באייר תש"פ, 28 באפריל 2020
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה.

השנה בצל אירועי הקורונה אנו מתכנסים יחדיו באינטימיות
הדורשת שמירה ומרחק.
לבי עם משפחות הנופלים אשר מתייחדים השנה עם זכר יקיריהם, במציאות
המונעת מהם לפקוד את קבריהם

יום הזיכרון נושק ליום העצמאות.
צמידות זו שולחת אותי לבחון את מהותו של הזיכרון
ולהידרש למשמעותה של העצמאות.

זיכרון ועצמאות.

זיכרון מהו ?

זיכרון הינו אוסף אדיר של מפגשים...התנסויות...אתגרים...ותובנות.
תובנות המתנסחות במהלך חיינו לאמונות וערכים המתווים את דרכנו.

אל מול הזיכרון הפרטי האינטימי הולך ונרקם הזיכרון הקולקטיבי,
ובאופן מופלא הופך לסיפורה של קבוצה.
התרבות משקפת את הזיכרון הקולקטיבי שלנו, בין היתר באמנות ובטקסים.

כאן בתלמה ילין אנו עוסקים באופן יומי בזיכרון הקולקטיבי ומביעים
אותו בצלילים, צבעים ותנועות. כל אחד מאיתנו עוסק בדיאלוג שבין
חוויותיו האישיות לבין הסיפור והזיכרון הקולקטיבי - המיוצג בשיח
האמנותי בבית ספרנו.

עצמאות מהי ?

עצמאות ואחריות מהוות שני צדדים של אותה מטבע. אדם השואף
לאוטונומיה, חייב לקחת אחריות על מעשיו.
עבורי עצמאות הינה היכולת לכונן בכל רגע הוויה אוטונומית ואותנטית.
לדעת שאני מחויב לאמונותיי ולערכי כפי שבחרתי לעצב במסע חיי.

עצמאות הינה הידיעה העמוקה שיש לי מחויבות למי שאני.
לבחירות אותן אני עושה...
לקהילה בה אני חיי...
ולתרבות הנרקמת סביבי.

מחויבות זו משמעה עשייה אחראית מתוך חשיבה המותאמת לערכי המוסר וערכי החברה בכל עת, והיא משקפת את מחויבותי לחירותו של הזולת והגנה עליו.

החברה שלנו מפולגת לזרמים ולקהילות שונות. השוני אמור להיות מעשיר, מגוון ומאפשר בחירה. למרבה הצער, במציאות הישראלית חלק מהציבור, חי בשולי החברה ואינו זוכה לאושר ולמימוש עצמי. אנו מצווים לעצור ולהבחין בחלקים אלו. להכיר בהם, להכיר אותם - לתת מקום לכולם.

החיבור שבין יום הזיכרון ליום העצמאות:

החיבור שבין זיכרון לעצמאות מחייב אותנו לעצור ולבחון:

עלינו לבחון האם אנו פועלים במרחב האישי ובמרחב הציבורי, בהתאם לערכים המצווים מחיבור זה. עלינו לבחון האם מתקיימת הלימה בין מילים למעשים. עלינו לבחון האם פועלים אנו בשלום, כפי שמדברים אנו שלום. עלינו לבחון האם אנו רגישים באמת כלפי האחר, ועד כמה אנחנו מקשיבים לו.

עלינו לפעול על פי צוואתם של הנופלים: לפעול במסירות למען החברה שלנו. חשוב שנמשיך ונדבוק בדרכם של הנופלים. לצקת לחלל שהותירו, תוכן של ערכי מוסר וכבוד כלפי כל אחד ואחת. בכל יום ובכל מקום!

עלינו לפעול למציאת המשותף בין המגזרים השונים החילוני, הדתי, החרדי והערבי, ולהגיע לשפה אזרחית אחת. עלינו לדבר שלום להיות בשלום. לעשות שלום פנימי, חברתי ומדיני.

אני קורא לקהילתנו, קהילת תלמה ילין, לפעול לטיפולו של הזיכרון הפרטי כחלק מהמרקם התרבותי, תוך הקפדה על חופש היצירה והביטוי של כל אחת ואחד מאיתנו.

חיבור זה מחייב את קהילתנו, קהילת תלמה ילין, לאמץ את קולם של החירות והשוויון. להתנהל בהגינות וברגישות כלפי הזולת, לגלות מחויבות למען התרבות והקהילה בה אנו חברים.

אני קורא לכולנו לוודא ולבחון בכל יום ויום כי אנו אכן פועלים בהתאם לערכים המוסריים שהצבנו לעצמנו. שאנו לא מאפשרים לאלימות פיזית או מילולית להתקיים בקרבנו, ולמגר אותה בכל דרך אפשרית.